

-Nieuwe kansen voor een natuurcamping-

Een natuurspeelbos aan de Ellbogensee



Antje Schwabersberger
(tekst en foto's)

Waar het bondsland Brandenburg eindigt en Mecklenburg begint, 'durfde' een Nederlands/Duits gezin het aan om een natuurcamping over te nemen. Daarmee nam hun leven een andere wending en kreeg de camping een nieuw gezicht met een sympathieke, individuele noot.

Naast een nieuwe receptie, een café met heerlijk uitzicht over het meer en familie- vriendelijk sanitair, ontstond er ook een speelterrein, dat je terecht *natuurspeelbos* mag noemen. De beheerders van het terrein, Marianna von Schmidt en haar familie, vonden het belangrijk dat kinderen én volwassenen zich evenveel door het terrein aangetrokken zouden voelen. Maar vooral de kinderen, die anders misschien niet alleen de natuur in durven, moesten nieuwsgierig gemaakt worden en zich ertoe aangetrokken voelen.



Een uitdagend begin

De ontwerpers vonden het een uitdaging om speelelementen in het bestaande dennenbos met struiken en andere ondergroei te integreren en daarbij zoveel mogelijk van de vegetatie en de charme van het bosje te bewaren. Dat is gelukt en het maakt het terrein tot een spannende en tegelijkertijd ontspannende plek, waar je je prettig kunt voelen en waar een hoop te ontdekken valt. Een klein avontuur was ook het ontstaan van het spelterrein. Wij zijn de werkzaamheden in maart 2009 bijna als een soort familieproject begonnen. Begeleid door koude wind, regen en hagelbuien. Met een mini-shovel als enig technisch hulpmiddel ontdekten we steeds weer nieuwe boomstobben, die niet op hun plek mochten blijven liggen. Al snel bereikten we de grens van onze kracht. Een ervaren shovelmachinist uit de omgeving hielp ons tenslotte en modelleerde het terrein in *no time* in de gewenste vorm.

Touwparcours en ligbanaan

Verder was het natuurlijk van belang, om de toekomstige speelplek ook aantrekkelijk in te richten. 'Die Natur- und Abenteuerschule' uit Bergisch Gladbach (NUAS) installeerde, om te beginnen, een touwparcours tussen de aanwezige dennen. Een nestschommel onder hoge bomen en een bizarre robiniastam als waterspuwer kregen vervolgens hun geplande plek, nadat het 'zandmeer' aangelegd was. Een waterloop uit alle mogelijke hergebruikte materialen werd door mij aangelegd, terwijl het zandmeer door collega-hoveniers met behulp van grote keien, boomstammen en 'slangen' uit 30x30 tegels prachtig werd ingekaderd. Kleine paden werden gemodelleerd, grote boomwortelkluiten bewerkt en op fraaie punten in het terrein geplaatst. Een van de hoogpunten van het bouwproces was een houtbouw-workshop van vrijwilligers onder leiding van Stefan Wrobel en mij. Binnen drie dagen ontstond dankzij het geconcen-

treerde werk van zeer gemotiveerde deelnemers als slagroom op de taart een groot mikado van stammen, overgaande in een touwparcours in de richting van het al aangelegde parcours in het dennenbosje. Maar er kwamen ook een intieme zitplek midden tussen de struiken, een golvend houten pad (Wellensteg), zitpodia en zelfs een 'ligbanaan' (Bananenliege) van bijzonder krom robiniahout. Een stelparcours lokt via een 'catamaran' naar de 'waterloop' en vandaar uit verder het spelterrein in. De aantrekkingskracht van het spelterrein was zo groot, dat de workshopdeelnemers zich niet lieten uitnodigen voor een etentje in een restaurant, maar er op stonden, om op hun werkplek te mogen eten. Zo konden ze optimaal genieten van de eerste nieuwsgierige campingbezoekers die hun creaties spelenderwijs in bezit namen. Intussen heeft de vegetatie zich hersteld en zelfs uitgebreid en lijkt het, alsof alles al eeuwig zo was.



Een droomplek

Als grotestads-familie trekken we met onze kinderen vaak de natuur in. Onze voorjaar- en herfst-peddeltoer zijn we afgelopen jaar samen met vrienden op de camping aan de Ellbogensee gestart. Vooral in de herfst konden we vol bewondering vaststellen hoe snel het natuur-speelbos weer steeds meer 'natuur' wordt. Natuurlijk zal hier en daar beherend ingegrepen moeten worden en zullen bijvoorbeeld de bramen een beetje in toom gehouden moeten worden. Voor de rest is het juist de overwegend bewaard gebleven natuurlijke vegetatie die het speelterrein zijn charme verleent. En precies daar ging het Marianna von Schmidt en haar familie om. Dat wij haar droom samen om konden zetten in werkelijkheid, heeft ons op een heel eigen wijze

met elkaar verbonden. Wij genieten samen van alles wat we in zo'n korte tijd met vele mensen die ons ondersteunden hebben weten te realiseren.

Het speelterrein wordt al gebruikt. Een avontuurlijk deel van de droom wacht er nog wel op een goed einde: de verbouwing van het voormalige toilethuisje tot een heel apart speelhuisje. Gepland zijn geheime gangen, nissen om je terug te kunnen trekken, een ruimte voor kindgereedschap en verschillende, uitdagende opgangen naar het dak van het gebouw. Het uitzicht van daaruit wordt adembenemend mooi, want je kunt over het hele speelterrein en omgeving tot beneden aan het meer kijken. Wie vervolgens voldoende overzicht heeft gehad, kan in razend tempo over een glijbaan in het 'zandmeer' belanden.

Mooie droom, of niet?

Wij wensen Marianna von Schmidt en haar familie veel energie, om met net zoveel plezier aan de realisatie van hun dromen verder te kunnen werken. Dit is er nog maar één van vele die zij koesteren. Zij hebben zich veel voorgenomen, maar ook al veel gerealiseerd.

Marianna von Schmidt en haar familie verheugen zich op geïnteresseerde bezoekers van hun natuurcamping.
Email: service@ellbogensee.de
www.ellbogensee.de

Antje Schwabersberger:
www.lebendige-freiraeume.de

(vertaling door Willy Leufgen)



Antje Schwabersberger ontwierp deze speelplaats en werkte mee aan de uitvoering ervan. Na gedane arbeid is het dus goed rusten in de 'ligbanaan'.